



Kerkdiensten

Zondag 30 maart 9.30 uur ds. Marjan Zebregs, Voorburg.

Vierde zondag 40-dagentijd. Viering Heilig Avondmaal

Collecten: 1. Streekverband De Tien 2. Kerk in Actie Missionair: Colombia

Komende diensten

Zondag 6 april 9.30 uur drs. René Schreuder, Alphen aan den Rijn.

Vijfde zondag 40-dagentijd

Zondag 13 april 9.30 uur dr. Otto Kroesen, Delft. Palmпасen

Bij de dienst van 30 maart

Beste mensen, zondag mag ik voor het eerst in De Lichtbron voorgaan als emeritus. Het is de zondag halverwege de Veertigdagentijd en we vieren het Heilig Avondmaal. De eerste lezing is I Koningen 19: 3 t/m 8. Hierin staat, dat de profeet Elia van een engel, een boodschapper van God, te eten en te drinken krijgt om kracht op te doen voor de weg, die voor hem ligt. Ik hoop dat wij in deze eredienst en met het delen van brood en wijn (druivensap) ook kracht opdoen voor onze levensweg.

De evangelielezing is Matteüs 5: 1 t/m 9, het begin van de Bergrede:

'Gelukkig zijn zij ...'. Wat zouden die woorden voor ons nu kunnen betekenen? Ik kijk uit naar de ontmoeting met God en met elkaar!

Ds. Marjan Zebregs

De veertigdagentijd voor Pasen

Barabbas, In het Aramees Bar-abbâ, hetgeen 'zoon van de vader' betekent.

Hij werd gevangengezet op verdenking van betrokkenheid bij anti-Romeinse activiteiten waarbij geweld in het spel is geweest. Had Barabbas misschien om zijn verzet tegen de Romeinen de sympathie van het volk?

Keizer Pontius Pilatus liet het volk de keuze. Wie van de twee zal ik vrijlaten, Barabbas of Jezus? Het volk aangemoedigd door de Schriftgeleerden scandeerde: Barabbas. Wat dan te doen met Hem die zich de Koning der Joden noemt?

'Kruisig hem, kruisig hem', schreeuwde het volk. En zo geschiedde.

Tekening 3 van Hilje Groeneveldt.



Van de diaconie - zondag 30 maart 1^e collecte

Stichting Masé

Stichting De Zaaier, één van de zes projecten van De Tien, heeft te kennen gegeven te stoppen in 2025. Er is een tekort aan bestuurlijke opvolging, het wordt steeds

moeilijker om fondsen te werven en de situatie in Oost Congo, waar De Zaaier werkt, is zeer bedreigend. Hierop heeft De Tien besloten geen donaties meer over te maken naar De Zaaier. Het is het einde van een tijdperk.



In plaats daarvan gaat Streekverband De Tien de komende 3 jaar het project Masé steunen, dat ook in Congo werkzaam is. Er heerst grote armoede in de gemeenschap waar Stichting Masé werkt. De meeste families in het dorp Kalisizo hebben geen stabiele bron van inkomsten. Ze hebben dagelijks te maken met tekorten aan voedsel en andere levensmiddelen. Er zijn drie belangrijke aspecten waarmee stichting Masé verbetering wil aanbrengen aan de leefomstandigheden in de gemeenschap Kampungu, Kalisizo, te weten onderwijs voor kinderen, een gezondere leefomgeving en het genereren van inkomen. De stichting hoopt op deze manier de gemeenschap van binnenuit sterker te maken en de leden uit de gemeenschap te stimuleren om zelfvoorzienend te leven. De eerste collecte is voor de projecten van De Tien. Zondag 30 maart - 2e collecte

Werelddiaconaat, kinderen in Colombia

In de Colombiaanse hoofdstad Bogotá groeien veel kinderen op in wijken vol armoede en geweld. Het buurtcentrum van FPT is een veilige plek waar ze terecht kunnen voor sport, spel en creativiteit. Elk jaar kunnen hier ook 45 jongeren een koksopleiding volgen. Ook de ouders worden begeleid.

De kinderen leren hun rechten kennen. Ze worden weerbaar gemaakt tegen geweld en kunnen op deze manier een beter bestaan opbouwen. Voor veel kinderen is het centrum hun tweede thuis. Kerk in Actie steunt via het programma Werelddiaconaat kwetsbare kinderen in Colombia en waar ook ter wereld om een beter bestaan op te bouwen.

Geef uw bijdrage in de mandjes in de kerk of maak uw bijdrage over op de bankrekening van de diaconie: NL90 RABO 0368 1000 49 o.v.v. 'De Tien' en 'Werelddiaconaat'. Hartelijk dank voor uw gift.



Paasontbijt in de Lichtbron

Ook dit jaar verzorgen Kees en Nynke Schrader weer een Paasontbijt in De Lichtbron. Op eerste Paasdag zondag **20 april** bent u van harte welkom bij een heerlijk uitgebreid ontbijtbuffet met afgebakken broodjes, warme croissantjes, paasstol besmeerd met roomboter, zoet en hartig broodbeleg, koffie of thee en jus d'orange, en zelfs een warm eitje zal niet ontbreken.

Het ontbijtbuffet wordt volledig voor u verzorgd tegen een kleine vergoeding van € 4,00 gevraagd om de kosten te kunnen dekken. Mocht er na afloop nog geld over zijn dan is dat bestemd voor onze kerk.



We ontmoeten elkaar voor de dienst: vanaf 8.00 uur kunt u aanschuiven en we beginnen om 8.15 uur. Vanaf zondag 30 maart 2025 vindt u een inschrijfformulier de hal van ons kerkgebouw. U kunt zich ook per e-mail opgeven tot uiterlijk 13 april 2025 via kees.schrader@live.nl. De zijzaal is voldoende groot dus iedereen is welkom!



Kom je ook zo'n mooie Palmpasenstok maken?

Op 6 april vieren we Kliederkerk in De Pieter van der Plasschool aan de Pieter van der Plasstraat 22.

Vraag je ouders, je broertjes en zusjes vanaf 4 jaar en je opa en oma mee. Je mag om 16.00 uur komen en als de Palmpasenstok



klaar is luisteren we naar het verhaal dat bij Palmpasen hoort. Daarna gaan we heerlijke pannenkoeken eten met elkaar! Geef je wel even op, dan is er genoeg materiaal voor alle kinderen en zijn er genoeg pannenkoeken. Mail naar kliederkerkwateringeneo@caiway.net



Versterking voor Kliederkerk

Kliederkerk is niet een 'gezindte' maar een 'beweging' (voor meer informatie, kijk op

<https://protestantsekerk.nl/onderwerp/kliederkerk/>) en daarom is het goed dat er vanuit elke kerkgemeente in Wateringen en omstreken mensen meedenken over de inhoud en organisatie. Als team zijn we kwetsbaar en hebben we iedereen nodig, zowel in de voorbereiding als praktisch op de Kliederkerkmiddag zelf. Vaak komen we handen te kort en hoewel we ons altijd redden, zouden we graag net iets gemakkelijker willen terugvallen op 'collega's' zodat we bij uitval van een van de teamleden niet 'knijp' komen te zitten.

Kliederkerk is er drie keer per jaar, liefst vier keer, maar omdat hetzelfde team ook het Familiekeerstfeest organiseert, valt de vierde keer in november vaak weg. Denk eens na over meedoen: vergaderingen zijn altijd kort (en dus maar 3 keer per jaar), we werken met een standaard model qua organisatie én je ontmoet altijd blijde kinderen, ouders en grootouders. Informatie: 06-25189403.

Gebed

U hebt ons geroepen

Jezus Christus, u bent ons leven
en neemt ons mee op uw weg.

U hebt de wereld niet prijsgegeven aan de machten van het kwaad.

U hebt ons niet overgelaten aan zonde en dood.

Uit heel die duisternis

hebt u ons geroepen tot uw wonderbaar licht.

Om deze verkondiging heen

hopen wij met uw gemeente opeen

en putten kracht uit het leerboek van de hoop.

Schenk ons uw Heilige Geest,

zodat het dagelijks leven

door het geloof in uw toekomst

wordt vermenigvuldigd met hoop.

Wij danken u dat wij niet voor niets leven en werken,

maar terwijl het nog nacht is

de morgen mogen verwachten.

Barend Wallet. Uit: Help ons U te vinden



Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: vacant

Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl

Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij graag inleveren in Word:

donderdag vóór 12.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.